

Ver lichtende geboorte

**Vier de Advent, de voorbijtrekkende tijd rent
als vierde dimensie door de inhoudelijke blokkendozen
even geschikt glipt ze tussen de leegstaande ruimtelozen
In deze ruimteloze vrije ether gedijt ze talloze keren beter
Gelijk een komeet raast ze met lichtsnelheid haastig voorbij
Ebt vloeiend weg en keert terugstromend het getij**

***Panta rhei, kai ouden menei:* Platonisch stromen de tijden
Heraclitus ziet dus het gedijen van de getijden
rijpen in de schoot van kringlopende landerijen
in cycli van seizoen gebonden vitale specerijen
en andere biodynamische lekkernijen**

**Tussentijds aan het firmament ontsproot
uit een maagdelijke moederschoot
de stralende geboorte van een klein wicht
dat uitgroeide tot een waarachtig groot licht
vluchtig aangekondigd door een wandelende komeet
een vonk gloeide zegevierend als Jezus Christus de profeet
schonk verlossend licht komend uit de onmetelijke duisternis
een voorbeeldig mens 'zonder meer', zeker en gewis
'zonder meer' maakt hem zo bijzonder
Stralend licht maakt ons lichtwezens gezonder
Licht en zon zijn op zich een waarlijk wonder
Ieder die straalt lijkt een schenkende zon
is een helende en genezende waterbron
Een zonnezoon van binnen en van buiten gewoon**

**Een bijzonder gewoon mens te wezen
zij in iedereen als kosmische zandkorrel geprezen
Zo kristalliseerde deze ver lichtende schenker
uit tot een lessende passievrucht en humanistisch denker**