

En ja hoor, daar was zij weer eens aan mijn zolderraam : GAIA, godin van onder andere onze Aarde. Compleet met vleugels, lange haren en bazuin.



“Jullie vieren aanstands de nieuwe wenteling om jullie Zon. Zoals je weet, jullie zijn een van mijn vele kweekbakjes die ik surveilleer in deze uithoek van de kosmos.¹ Zoals ik je ook verteld heb: van het Politbureau mag ik niet interveniëren, maar jullie zijn wel hartstikke averechts bezig, zeg. Suicidaal! Gelukkig beginnen jullie dat aarzelend in te zien. Wel wat laat, maar evolutionair een belangrijke stap voorwaarts. Maar 95 % van die ‘jullie’ is de gevangene van baan, bedrijf of ontbering. De gevangenen van meestal een geldgedreven groei-moet economie. Ha ha: jullie ruilmiddel, een koopwaar geworden met als prijs zichzelf, grotendeels in handen van een zich verrijkende elite. Nog steeds niet de Middeleeuwen uit? [Hare Heiligheid kan zeer sarcastisch zijn! W] Moet het dus van die 5% komen, de goede aanpak? Maar in jullie mooie democratie heeft die 95% toch nog wat te zeggen. En gaan bij onvrede meteen de gele hesjes aan. Begrijpelijk ook nog! Beste Willem, wat ben je begonnen! Je p.r. was altijd belabberd. Maar ik ken je als een blijmoedig mens. Met nog veel *élan vital*. En statistisch hoeft je niet zolang meer...”

W: Ik bepleit allang een heel andere, zeer sobere levenswijze. In gekalmeerde en gelokaliseerde economieën waaraan iedereen weer kan deelnemen. Met als compensatie onze culturele en geestelijke ontwikkeling. Met zingen en feesten en innovatieve samenwerking. Maar mevrouw, mag ik wat brutaals vragen? Heeft u het niet koud?

“Nee. Ik heb vele gestalten. Al naar gelang de situatie. Deze gestalte is jouw gedachte.”

W: Bent u dan een invuloefening? En alle Goden?

“Zeker. Maar dat is juist onze kracht! Wij ontwikkelen zo, via jullie eigen zelfwerkzaamheid, het goede en verstandige bij jullie stervelingen. Om met Bergson² te spreken: de creatieve evolutie. De hele ontwikkeling van het leven op planeten is gebaseerd op zelfordening. Wij zijn er vooral voor jullie zelf-reflectie. Maar nu moet ik echt verder.”

W: Nog een advies aan ons Aardelingen?

“Wil je dat ik weer mot krijg met het Politbureau?³ Bekijken jullie het zélf maar! Toch wil ik jullie nieuwe zonne-omwenteling mijn zegen geven. Bij deze. En vooral veel wijsheid toegewenst!”

En weg was hare Heiligheid

1 Haar kweekbakjes zijn de levensontwikkelingen op de oppervlakte van planeten. Zoals bij ons ontstaan rond de Aarde, in de biosfeer, door mij ook wel levensschil genoemd. Gevormd door het leven zélf, in zijn boeiende strijd tegen entropie. WH

2 Valt me altijd op zoveel als zij weet van onze planeet! Henri Bergson, 1859 – 1941. Franse filosoof. Kreeg ook nog een Nobelprijs voor literatuur. Dat *élan vital* komt ook van hem vandaan.

3 Is een keer gebeurd. Vertel ik nog wel eens. Zij werd 10.000 jaar op non-actief gesteld!